

## Silkeborgsøerne aug. 2013

*The Triple H* - Helge, Heine og Henning mødtes fredag d. 23. på De Små Fisk ved Borresøen i Silkeborg sø-systemet.

Heine var ankommet noget tidligere, og at dømme efter de opkald og SMS han sendte til mig, havde han nok kedet sig lidt.

Efter at de første gensynsritualer havde lagt sig, kom den tunge beslutning om hvor vi skulle slå teltene op. Mens Heine etablerede sig i en shelter, kastede Helge og jeg os ud i svære astronomiske beregninger om hvor solen ville stå op. Og ja - vi kunne da bare have set på kompasset, men hvad skulle vi så ellers snakke om. Nej - vi kan - som måske den sidste generation - brilliere med vor basisviden om astronomi, og fastslå, at solen (nok) ville stå op lige nøjagtig DER. Hvorfor teltene blev slået op hvor de nu desværre blev gjort.

Når jeg skriver desværre, skyldtes det udefra kommende problemer.

Mens vi nød vor aftensmad, og for Heines og mit vedkommend, en enkelt øl, dukkede et hold kanotister op fra søsiden. Forklædte som "sørøvere" indtog et par af dem pladsen, og lod rygtes sive, at resten måske ikke brød sig om "københavnere".

Det er da forståeligt, men irrelevant når man ikke ved hvorfor.

Efterhånden fik piraterne forstærkning fra søsiden, og min uro bredte sig. Det lignede ikke naturmennesker på en naturlejrplads, og mine bekymringer blev bekræftet - først ved 03:30 tiden forstummede den mere eller mindre koordinerede "underholdning", og man kunne falde i søvn, med det resultat, at jeg først vågnede kl. 08:30 da kommunen kørte ned og tømte skraldespande, hvilket satte tanker i gang om, hvorvidt jeg var blevet for gammel til ture langs befærdede ruter med mennesker, langt fra min erfaningshorisont, eller måske - bare for gammel.

Lørdag morgen oprand med sol og tørring af telte. Desværre også med vindstyrke 8 fra øst. Ikke lige det der var fordelagtigt til en tur over Juulsø. Derfor konverterede vi lynhurtigt lørdag til søndag. Hvorved turen om Silkeborg blev i dag.

Kl. 09:30 gik vi på vandet med det til dagen nødvendige udstyr, og resten stuved ind i bilerne.

Så med lette kajaker ankom vi til slusen i Silkeborg. Der var noget kaos, idet mindst ti kanoer kappedes om at komme først ind i slusen, men vi møvede os ind midt i flokken af kanoer, og kom ned til underetagen.

Da vi blev spyttet ud, roede vi med strømmen og under vejbroen mod Silkeborg Langsø's vestlige del og under nok en bro inden vi fandt kanalen ved Lysbro til Ørnsø. En perle af en tur med haverne helt ned til vandet, og en egen stemning.

Vi styrede lige på Arnakkekilden ved det gamle Silkeborg bad.

Selve badet er nedlagt som kursted og konverteret til Silkeborg Kunstcenter. Tyskernes efterladenskaber fra krigen, er nu åbent som bunkermuseum.

Vi sprang gladelig kunsten og krigen over - der ventede andre og mere nærværende opgaver forude - en 600 meter overbæring til Almind Sø. Helge var den eneste af os, der havde medbragt en vogn, og mens vi planlagde hvordan det nu skulle takles, ankom et par unge fyre fra Silkeborg Kajakklub i kano. De havde også vogn, og tilbød minsantent at tage en af kajakerne med oven på kanoen. Det blev min Golziana der kun vejer 20 kg. Heine fik Helges vogn, og Helge og jeg slæbte så Helges kajak. De 600 m var sørme lange nok, men alt får en ende, og vi kunne sige tak til hjælpen og hoppe i kajakerne igen.



De Små Fisk - før piratoverfaldet



Trængsel ved Slusen



Arnakkekilden



Overbæring til Almind Sø - De to til højre er engle



Almind Sø



"Cykelstien" til Vejlsø



Brassø forude

Der er bare så flot på søerne at det næsten gør ondt, og vi var ikke de eneste der nød omgivelserne og det gode vejr - overalt var der kanoer, kajaker og motorsejlere.

I første omgang sejlede jeg forbi den godt skjulte vejunderføring til Vejlsø, men Helges falkeblik førte os gennem. Der var ikke meget vand, og vi måtte ud og trave med kajakkerne efter os på de udlagte træskinner.

Vel ude i Vejlsø, skævede vi op til Aqua Ferskvandscentret på nordsiden, inden vi tog den smalle vej ud i Brassø og Remstrup Å.

Ringene om Silkeborg var sluttet. Tilbage var kun et smut ind i Brillerne, eller som den rettelig hedder - Avnsø. På vejen ind i kanalen mødte vi Jan Nielsen og fem/seks andre medlemmer af Mariager Kajakklub. De var på dagtur, og nu på vej hjem.

Inde i søen fandt vi et sted med læ og sol, hvor vi nød en kop kaffe inden de sidste to kilometer til De Små Fisk.

Vel ovre, lagde Hjejlen til, som for at markere at festen var forbi.

Vi sikrede os at piraterne var langt væk inden vi slog lejr igen - stort set på vore gamle pladser, men denne gang uden larm. Om det var turen, eller mangel på søvn fra foregående nat skal være usagt, men alle tre tørnede ind kl. 21:30, og sov lige til kl. 7 næste morgen.



Kaffepause i Avnsø

### Søndag

Vinden havde lagt sig lidt, men stadig stod der en strid østenvind ind fra søen mens vi pakkede bilerne og tog en tårevædet afsked med Heine, som var blevet kørt herop og derfor var mere eller mindre nødt til at ro hjem til Randers trods truslen om at møde piraterne igen.



De Små Fisk

Ved halv ti-tiden lagde Helge og jeg så fra land med kurs mod Alling teltplads hvor frokosten skulle nydes.

Undervejs undrede vi os over alle de hold med udlejningskanoer vi mødte, men jeg tror det hænger sammen med den nylige skolestart og dermed ryste-sammen-ture. Så hvis du er naturmenneske med hang til ro og fred, så tag ALDRIG på Gudenåtur lige efter skolestart.

Vi stred os frem over Julsø tæt under den sydlige bred, og farten var nede omkring 4,8 - 5 km/t. Ikke desto mindre havde vi store problemer med at ryste en enkelt kano af - to unge gutter med en pige i midten roede rigtig stærkt, men da vi havde lokket dem ind i en lille blindgyde før Himmelbjerget, røg motivationen, og de faldt af i svinget. - Lidt synd, det var faktisk godt roet.

Nu havde vi kun en yngre herre i en lille plasickajak tilbage, men ham kunne vi bare ikke klare.

Ved Alling teltplads trak vi på land og nød frokosten inden vi ved tiden igen krøb i kajakkerne. Vinden havde lagt sig lidt men det var ikke en varm vind, så vi beholdt rotrøjen på. Det blev til gengæld for meget da vi kom ud på søen. Solen bagte, og vor fart ophævede medvinden så vi roede i "vindstille" - Inden for Møgelø strippede vi det overflødige tøj og roede videre mens vi vinkede til Henrik Felding, jeg tror ikke han så os, måske var han ikke vendt hjem fra Grønlands-turen.

Langs kysten nød vi alle kendissernes drømmehuse. Der var græsk-, tysk-, italiens-, fynsk- og mere finurligt-inspirerede projekter, men flot var det, og heldigvis skal jeg ikke slå plænen og male træværk.

Ved firetiden lagde vi til på pladsen ved De Små Fisk. Pakkede biler og læssede kajakker, hvorpå vi satte os ned til søen og evaluerede over en pibe tobak.

På vejen op til bilerne, kom en purk og spurgte, med et stort smil, om vi var brødre. Næ - ikke så vidt vi vidste. Knægten mente dog at vi lignede hinanden. Han var tydeligvis blevet sendt afsted af forældrene, som åbenbart havde haft en diskussion om et muligt familieskab.

Slut på en herlig tur, og tilbage til en laaaaaaang kø mod Låsby.



*Det hedder vist Himmelbjerget*



*Farvel til Heine*



*Helge på Alling teltplads*

Link til billeder af turen: <https://www.dropbox.com/sh/qderhnm3mfylk8b/Jwb0vqG8uY>